



uit de Oorust

Een gepassioneerde schilder en zijn vrouw,
met een schat aan ervaring in de binnenhuisarchitectuur,
maakten dit huis zo kunstzinnig.

De warme woonkamer met open
haard. De poef en het kleed zijn van
Fens Decor in Amsterdam. Het schil-
derij is in 2010 gemaakt door Erik.





De woonkeuken is nieuw aan het huis gebouwd. De vloer is typisch voor Broek in Waterland, de tegeltjes daarvoor vonden ze deels in de tuin.

Erik en Suzka
Renssen-Michels.



Eriks atelier aan het water.

In het schilderachtige Broek in Waterland woont Suzka Renssen-Michels in een beeldig houten huis aan het water midden in het dorp. Met haar man, kunstenaar Erik Renssen, hun kinderen Skip en Coco en twee eigenwijze teckels. Het huis is één grote galerie door de vele kunstwerken van Erik, gecombineerd met veel warme stoffen en kleuren gebruikt voor de meubels en gordijnen. Het inspirerende echtpaar leeft duidelijk 'van', 'met' en 'in' de kunst.

Met ziel en zaligheid

Suzka: "Mijn man en ik vielen als een blok voor deze plek midden in het dorp. Maar er moest wel veel aan gebeuren; het stenen voorhuis uit 1864 moest bijvoorbeeld ingrijpend worden verbouwd." Erik ontwierp zelf de houten aanbouw. Een aannemer zette de aanbouw casco neer en Erik legde vervolgens zijn ziel en zaligheid in de aftimmering van keuken, hal, trappenhuis en bovenverdieping. Iedere plank is door zijn handen gegaan en al hun woonwensen zijn ingewilligd. Zo waren de open servieskasten voor het blauwe servies van Mulberry en het oude familieservies een grote wens van Suzka. Ook de mooie bogen naar de trap werden zelf gemaakt.

Woonkamer als galerie

De verbouwing duurde in totaal vijf jaar. Als laatste werd de woonkamer annex galerie onder handen genomen. Suzka: "Ik vind het een groot compliment als mensen die hier een tijdje niet geweest zijn opmer- →

Met ziel en zaligheid



Op de ezel: Eriks *Woman with flowers* (2010), inmiddels in de privé-collectie in India.

Veel mensen in huis maakten deze
betonnen vloer zo mooi versleten.
De lijsten om al Eriks schilderijen
zijn handgemaakt door Guy Sainthill
uit Haarlem.



*Een huispaarin
geleefd mag worden*

De fauteuill komt van Harry Jong Antiques;
de overbuurman van Suzka's atelier in de
Nieuwe Spiegelstraat.





Fijn ontspanningshoekje.

ken dat het lichter en mooier is geworden, maar niet zien dat alles is vervangen. Werkelijk alles is nieuw - van boekenkasten tot haard en plafond - maar de oude sfeer is bewaard gebleven." Ieder stukje wand wordt benut voor een olieverfschilderij of pentekening van de heer des huizes, die vaak in zijn atelier te vinden is. "Voor ons was het essentieel dat Erik zijn eigen atelier kon creëren met de juiste lichtinval. In zijn atelier komen de geuren van olievers, sigaren en de klanken van jazzmuziek je tegemoet. Regelmatig sta ik model voor een van zijn werken. Blond haar, grote ogen en een flinke neus met een knikje erin, ja dan weet je wel dat ik het ben", lacht Suzka.

Relaxed en chic

Suzka vindt de keuken de fijnste plek in huis: "De kinderen maken er hun knutsel- of huiswerk en we kunnen gezellig met elkaar bijpraten terwijl Erik kookt. Belangrijk is dan ook dat de inrichting als een warme deken om je heen valt. We doen meteen 's ochtends de kaarsen aan. Voor de kussens in de keuken gebruikte ik stoffen van Mulberry en de gordijnen zijn van C&C Milano. Deze relaxed-chic look past goed bij mij en mijn gezin. De antieke keukentafel komt uit België en het kroonluchtertje kochten we in Parijs. De verse bloemen door het hele huis komen gewoon van de markt hier in Broek in Waterland!"



De antieke kranen zijn ontworpen door Piet Jonker. Het antieke vergiet komt uit Turkije.

NOUVEAU LEZERSAANBIEDING

Maandelijks organiseert Suzka een open huis met expositie van Eriks werk, dat zij omschrijft als "vrij controversieel. Hij schildert zijn eigen leven, muzes en omgeving, in de duidelijk herkenbare beeldtaal van Picasso." Suzka zelf geeft desgewenst de koper thuis of in haar galerie in de Amsterdamse Spiegelstraat advies hoe een kunstwerk het beste in hun interieur past. Een leuke bijkomstigheid waar vaak gebruik van wordt gemaakt.

Aanbieding! Nouveaulezers zijn van harte welkom op de open huis en atelier dagen bij de familie Renssen op zondag 2 oktober, zondag 13 november en zondag 18 december 2011 van 12.30 tot 17.30 uur. Adres: Roomeinde 10 in Broek in Waterland. Op deze dagen krijgen Nouveaulezers bij aankoop van een litho of schilderij 10% korting en een oeuvreboek van Renssen cadeau. Ook ligt er voor hen een kleine attentie klaar. De Renssen Art Gallery op de Nieuwe Spiegelstraat 44 in Amsterdam is dagelijks open van 12.00 tot 17.00 uur. www.rensen-art.com

De babyvleugel en een met paardenhaar bekleed Le Crin krukje. Daarachter zwart-wit litho's van Erik. In de kast een raku-schaal door kunstenaar Maria Sezer uit Istanbul.

*Eigen werk
siert de muren*